

# Zondagsbrief

7<sup>e</sup> jaargang, nummer 44

Zondag 12 april 2026

Kleur van de zondag: **groen**



---

## Mededelingen

---

### Over de kerkdienst

Op zondag 12 april is er tijdens de kerkdienst bijzondere aandacht voor *Kerk met Stip*. Samen met de commissie van de Open Hof en ZuidWest hebben we dit voorbereid. Toegankelijk zijn voor mensen die gedetineerd zijn geweest klinkt eenvoudig, maar het tegendeel is vaak waar. Wij zitten er zelf, soms stevig, tussen met ons oordeel. Die ander staat aan de verkeerde kant van de streep, en wijzelf ... Met liederen, een hertaling van Psalm 139 uit de bijbel en op muziek gezet door Hans Kroon en zelfs met de verkoop breiwerk hopen we oog te krijgen voor elkaar, voor die ander. En vooral ook te leren van elkaar.

**Let op: er is een lange kindernevendienst (anders dan de eerdere planning), de kinderen mogen meteen naar hun ruimte komen. Zo hebben ze ruim de tijd om actief aan de slag te gaan met het scheppingsverhaal. Ze gaan o.a. samen naar buiten, het kindermoment in de kerk wordt aan het einde van de dienst gehouden.**

### Aandacht voor elkaar.

Afgelopen week is Ingrid Mentink vanwege een darmafsluiting onverwachts geopereerd. Ze heeft de Paasdagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen, maar mag gelukkig weer naar huis.

Ze woont sinds kort in Elst en dat voelt al helemaal als thuis.

*Ds. Loeki van der Laan*

### Niet vergeten!

A.s. vrijdag is er weer 'patatje met' voor iedereen van groep 7, 8 en leerjaar 1, 2 en 3 middelbare school. We zijn al met een clubje van 7-9 jongeren.

De patat staat om 18 uur klaar. Ingang via het binnenplein bij Traffic.

Groeten, *Loeki & Martie*

### Paaskaars

Binnen onze kerk is het de gewoonte dat de paaskaars, die op Goede Vrijdag gedooft wordt, naar een gemeentelid wordt gebracht ter bemoediging en teken van meeleven. Vanuit het team pastoraat zijn 14 namen genoemd van gemeenteleden die – om heel diverse redenen - in aanmerking zouden kunnen komen en dat maakt de keuze niet makkelijk. Het geeft wel aan hoe binnen het pastoraat aandacht is voor elkaar. De contactpersonen spelen daarin een belangrijke rol.

Dit jaar is de kaars gegaan naar dhr. Henk Vooijs. Zijn contactpersoon, Riet van de Heuvel, heeft de kaars bij hem gebracht.

Er was ook een tweede kaars, die tijdens de Stille Week gebrand heeft in de Stillehoek. Deze kaars heeft Lida van de Berg gebracht bij Theo en Ria Scheffer. Zij gaven aan ontroerd te zijn en zich verbonden en bemoedigd te voelen.

Zo gaat het licht met hen allen mee.

Team Pastoraat,

*Margreet Hagelstein*

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer Henk de Kleuver.

### **BREIEN IN DE GEVANGENIS voor een goed doel.**



Onderstaand verzoek kreeg de plaatselijke commissie KerkmetStip, van justitiepastor Ikenius Antuma. Hierbij aanbevolen.

De tijd in de gevangenis hoeft geen verloren tijd te zijn. Op allerlei manieren kunnen gevangenen iets van hun leven maken. Lisa heeft wel een heel bijzondere manier gevonden: ze brei voor het goede doel! Breien doet ze heel veel, heel graag en heel goed.

Voor Lisa is het breien, naast haar geloof in God, een levenslijn. In het verleden maakte ze kleding voor haar kinderen, vrienden en medegevangenen.

Tegenwoordig brei ze kleding om te verkopen. De opbrengst gaat naar het goede doel: een betere toekomst voor kinderen uit een paar armoedige dorpen in Peru. De Stichting Niños (<https://www.ninosemanuel.org>) zorgt voor hun schoolspullen, eten en medische controle. En elke week een bijbelles.

Zo voelt Lisa zich van betekenis voor de 'buitenwereld'.

De kleding is bij ons in de kerk te zien en te koop, tegen de prijs die u het waard vindt, gezien de kwaliteit en het goede doel.

Uw gift kunt u doneren als volgt:

T.n.v. Stichting Niños Emanuel

IBAN: NL41 SNSB 0866 7435 02

o.v.v. 'breiwerk Lisa'

Alvast bedankt voor uw steun!

Wanneer u de Vereniging Kerken met Stip wilt steunen kan dat via rekeningnummer NL43INGB 0006 0528 22 t.n.v. Vereniging Kerken met Stip te Den Haag.

## Paaskaars 2026



De keuze van de diaconie voor deze paaskaars is ingegeven door de toestand van de wereld in deze tijd.

### Vrede

In deze turbulente tijden is de zoektocht naar vrede belangrijker dan ooit. De vredesduif staat symbool voor vrede, verzoening, hoop en harmonie. De wereldbol staat symbool voor de universele verbondenheid van alle mensen en de wens voor vrede over de hele wereld. Het reliëf nodigt uit tot gebed voor slachtoffers, vluchtelingen en allen die verlangen naar een rechtvaardige en duurzame vrede. Het kruis is een ontwerp van Slabbinck. De alfa en omega zijn respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde noemt.

*De Diaconie*



Info: [nynkedeboer3@hotmail.com](mailto:nynkedeboer3@hotmail.com)

Viering in de stijl van

# Taizé

Meditatie door:  
zingen, Bijbellezen, gebed,  
stilte en aansteken van  
kaarsen.

Zondag  
**19 april 2026**

19:30-20:15 uur

In de Petrakerk,  
Kerkewijk 135

## Onopgeefbaar verbonden' unieke woorden voor een unieke relatie



### KERK & ISRAEL

“De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” zo lezen we in de kerkorde van de Protestantse Kerk in

Nederland. ‘Onopgeefbaar’, zo wezenlijk en belangrijk vindt de kerk dat blijkbaar. Maar wat wordt daar eigenlijk precies mee bedoeld? En wat kunnen we daarmee in een tijd waarin de situatie in het Midden-Oosten in onze samenleving én in de kerk veel en tegenstrijdige emoties oproept?

Onder leiding van ds. Jacco Overeem, functionaris van de landelijke Werkgroep “Kerk en Israël” van de PKN, gaan we met elkaar over dit spannende en actuele thema in gesprek.

Ds. Jacco Overeem zal het hebben over de plek van “Israël” in de Protestantse Kerk in Nederland. Vroeger was er vanzelfsprekend aandacht voor Israël, tegenwoordig staat het ter discussie. Terwijl het volk Israël toch prominent aanwezig is in onze bijbel, in de verhalen en in de psalmen.

Hij zal ook vertellen over zijn recente bezoek, samen met o.a. Kees van Ekris (scriba van de PKN ) en Geert de Korte, aan Israël.

U bent van harte uitgenodigd. Het belooft een boeiende en inspirerende avond te worden. Er is natuurlijk gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

**Datum:** donderdag 16 april

**Tijd:** inloop v.a. 19.30 u. Aanvang 20.00 u. tot 21.45 u.

**Locatie :** **Het Trefpunt, Dennenlaan 5** te Veenendaal.

Toegang: vrij, maar een gift is na afloop in de collectezak welkom!

*Georganiseerd door de Commissie Kerk & Israël van de PGV, de Protestantse Gemeente Veenendaal*

### Chatten in de PGV-app

Donkey Mobile presenteert met trots de grootste update tot nu toe: Donkey Chat! Dé update die ervoor zorgt dat je 1-op-1 berichten kunt sturen binnen onze beide wijkgemeenten. Deze update is nu beschikbaar! Als je geabonneerd bent op de App-updates van Donkey Mobile heb je een bericht ontvangen als push-notificatie in de kerk-app. [Klik hier](#) voor het introductiefilmpje.

De voordelen van *Donkey Chat* op een rijtje:

- **Één plek voor onderling contact**

Of iemand nu wel of geen telefoonnummer wil delen, of verschillende apps gebruikt: met de chat-functionaliteit is er één centrale plek voor contact binnen uw kerk.

- **Vertrouwde omgeving**

Geen andere app hoeven downloaden om 1-op-1 te kunnen communiceren. Uiteraard privé. De drempel is laag, binnen de vertrouwde en veilige omgeving van uw kerkapp;

- **Gebruiksvriendelijk ontwerp**  
Net zoals bij alle features hebben we zowel de 17-jarige Femke als de 80 jarige Bert in gedachte. Voor de één moet het voldoen aan de standaard die gezet wordt door de apps die ze dagelijks gebruikt, voor de ander moet het intuïtief zijn om te kunnen gebruiken.
- **Rijke conversatie**  
Niet alleen tekstberichten maar ook foto's, video's en bestanden kunt u 1-op-1 met iemand delen. De pdf van de bijbelstudie kwijt? Stuur direct even een privébericht.
- **Gepersonaliseerd zoals altijd**  
Beheer zelf uw push-notificaties en andere chat-instellingen. Peter die ze liever 's avonds leest en Marja die direct op de hoogte is, kunnen het beide aanpassen naar eigen voorkeuren.
- **Veilig kerk zijn**  
Met de ontwikkeling is óók rekening gehouden met worst-case scenario's. Zie het als een brandblusser: u hoopt 'm nooit nodig te hebben, maar als er brand is, bent u blij dat deze er is!

## Kerkelijk Bureau



**GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:** Het Kerkelijk Bureau is de komende periode op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur geopend.

## **Kijkcijfers**

	Direct	Opname
Witte Donderdag	51	73
Goede Vrijdag	82	69
Paaswake	87	50
1e Paasdag	195	111

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest [www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl).

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar [zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl).



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**